

F

oto en memo



De Ridderstraat en de Grote Kerk

Nummer 27

Inhoud

Wie komend van de sluisbrug de bocht om gaat, krijgt een prachtig zicht op de Grote Kerk, die samen met de toren dominant boven elke bebouwing uitsteekt.



Een blik in de Ridderstraat van voor 1912. Links vooraan staat de winkel van Van de Velde., de barbier. De voorgevel is dan nog niet verbouwd en verkeert nog in originele staat. Op het uithangbord staat een schaar, een mes en een bord afgebeeld. Daarmee werd aangegeven dat men hier geknipt en geschoren kon worden. Een fraaie lantaarn wordt bijna door het bord aan het oog onttrokken.

Op deze kaart is goed te zien dat bijna elke stoep voorzien was van een fraai smeedijzeren

hekwerk. Het trottoir was privégebied. Van de voetgangers werd dan ook verlangd dat zij de straat zouden gaan benutten.

Het kerkhof, dat echter al niet meer als zodanig dienst deed, wordt door een rij bomen opgesierd.

Kijkt men naar de toren dan is te zien dat de wijzers op een houten wijzerplaat gemonteerd waren. In de galmgaten zijn houten panelen aangebracht.

Tegenover de kerk stond de pastorie. Al op de kadastrale kaart van begin negentiende

eeuw zien we op deze plek een brede en diepe woning staan. De tuin ervan loopt door tot aan de Regenboogsteeg. In dit pand woonde één van de predikanten van de Grote Kerk. In de zeventiende en achttiende eeuw waren er twee voorgangers aan de kerk verbonden. De tweede predikant woonde op de Baangracht in één van de voormalige kloostergebouwen.

Voorgangers stonden lang in hoog aanzien. In de tijd dat deze foto gemaakt werd, was het gebruikelijk om de hoed

Colofon**Foto en memo**

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:
Collectie SchmidtTekst en samenstelling:
Frits Schmidt

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit



en pet voor hem af te nemen. Ook in de traktementen kwam dit aanzien tot uitdrukking. De verdiensten waren niet alleen bovenmodaal, maar gingen ook nog eens gepaard met talloze emolumenten, zoals vrij wonen en een gratis aantal turven.

In Hasselt behoorde in die tijd de dominee duidelijk tot de notabelen. Op bovenstaande foto is een bezorger te zien. Hij fietst links van de weg. Rechts houden was toen nog geen noodzaak, zoals ook de groep kinderen met hun begeleidster wel aantoont. Het verkeer was zo gering dat men gewoon midden op straat kon lopen. De bezorger kan een bakker of slager zijn, die bestellingen rondbrengt. In de rieten mand voorop zijn fietst zit de af te leveren waar.

Ook de stoep van de pastorie is door smeedijzer afgeschermd. De zelfde fraaie hekken zijn ook nog eens links en rechts van de voordeur te zien.