

# Foto en memo



## De Markt

Nummer 30

### Inhoud

*Het centrum van de stad wordt altijd gevormd door de Markt. Hier stond het bestuurlijke centrum "Het Raadhuis", het religieuze centrum "De Kerk", het commerciële centrum "de markt" en de communicatiecentra "de herbergen".*



MARKT MET NIEUWSTRAAT — HASSELT.

Uitgave H. J. v. d. Vecht - Hasselt  
Druk L. R. & V. Zwolle.

De foto is gemaakt omstreeks de eeuwwisseling. Op de voorgrond staat de Wilhelmina boom. Deze werd bij de kroning van de jonge vorstin in 1898 geplant. Een mooi ijzeren sierhek met wapen en een plaquette omzoomde de aanplant.

In de Tweede Wereldoorlog moest het geheel op last van de Duitse bezettingsmacht verwijderd worden. Achter de boom zijn twee winkelpanden te zien. Het meest rechtse was de winkel van Weinrich. Hij verkocht wat luxere winkelwaar,

zoals "comestibles en drogerijen". Later ging de firma over tot de non-food sector. Toen konden men voor werkkleding, matrassen, bedden, kussens en meubelen bij Weinrich terecht. In de jaren vijftig had men ook nog een winkel in de Diezelstraat te Zwolle. De slogan daarbij was Goed-Goed NoordWesthoek.

De winkel aan de markt had een moderne uitstraling. Grote elageruiten moest het winkelend publiek tot aankopen verleiden. De firma Drupsteen op de Hoogstraat hanteerde een-

zelfde strategie.

Gezichtsbepalend op de Markt was en is natuurlijk het Stadhuis. De foto hieronder dateert uit het begin van de twintigste eeuw. De restauratie van het



Uitgave van M. Bolkestein, Hasselt.  
MARKTPLEIN — WILHELMINABOOM, HASSELT.

13 Mei 1902.

**Colofon**

**Foto en memo**

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:  
Collectie Schmidt

Samenstelling en tekst:  
Frits schmidt

*Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit*



stadhuis heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het stadhuis staat nog de pomp. Op de foto rechts onder is de restauratie al achter de rug. Op de achtergrond van deze foto ziet men een huis. Het maakte deel uit van de westzijde van de Markt. Op de kadastrakaart van 1832 staan aan deze zijde drie woningen getekend. Het meest linkse valt buiten beeld. Het wel in beeld zijnde pand is later samengevoegd met het hoekpand [hoek Veersteeg - Markt] tot een slagerij.

De foto hierboven dateert waarschijnlijk van voor 1920. Gemaakt in de tijd dat er nog geen elektriciteit aangelegd was. De paal die volgens andere foto's voor de pastorie van de gereformeerde kerk stond,

komt hierop namelijk nog niet voor. De Wilhelminaboom is nog redelijk jong. De fotograaf stond met zijn rug naar het Raadhuis toe. Voor hem lag de Nieuwstraat.

Rechts is een winkeltje te zien. Een handkar staat voor het pand. Boven op de kar staat een glimmende melkbus. Later was op deze plek de smederij van De Leeuw gevestigd.

