

Foto en memo



De Hofstraat

Nummer 31

Inhoud

Een van de armste straten van Hasselt is altijd de Hofstraat geweest. Hoewel de naam anders doet vermoeden.

Aan het eind van de straat stond op de hoek met de Rosmolenstaat de uit de nalatenschap gerealiseerde zeven huisjes voor de armen.



Op deze foto kijkt men vanaf de Markt de Hofstraat in.

De winkel op de voorgrond is die van de firma Weinrich. Daarnaast staat een loodgietersbedrijf van Van Raalte.

Op de achterzijde is een kaart afgedrukt die ouder is. De fotograaf stond daarbij voor het raadhuis. Door zijn lens zag hij niet alleen de nog op de Markt staande zaak van Weinrich, maar ook die van Frits van de Wetering. Zijn winkel stond in feite in de Hofstraat. Bij beide zaken is het bedienend

personeel uitgelopen om vereeuwigd te worden.

In dit zelfde stuk van de Hofstraat trof men nog meer winkels aan. Onder andere het winkeltje van Bart Last, waar men niet alleen snoep, zuurkool en petroleum kon kopen, maar ook aardappelen.

Al vanouds werd de Hofstraat door arme mensen bewoond. In de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw is de bevolkingsdichtheid in deze straat niet alleen altijd erg hoog geweest, maar woonden hier ook het meest be-

hoeflige deel van de Hasselter bevolking.

Toen in de negentiende eeuw de cholera toesloeg, vielen in deze straat ook de meeste slachtoffers te betreuren. De stadsgoot, wat in feite niet meer was dan een sloot die als open riool fungeerde, liep achter de aan de oostzijde gelegen huizen langs. Een betere besmettingshaard was niet te bedenken.

De straat heeft waarschijnlijk zijn naam te danken aan het feit dat hier oorspronkelijk vele hoven uitkwamen van de aan de Hoogstraat

Colofon

Foto en memo

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:
Collectie Schmidt

Samenstelling en tekst:
Frits Schmidt

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit



gelegen woningen. Ook in de eerste helft van de twintigste eeuw woonden hier nog steeds vele armen. Zij moesten met matten- vlechten hun kost verdienen. Ze deden dit niet voor eigen rekening, maar voor bepaalde opkopers. De verdiensten waren daarbij niet hoog. En om toch nog een aanvaardbaar gezinsinkomen te

bereiken, werden ook de kinderen ingeschakeld. Voor het schoolgaan moest er nog net even een matje worden gevlochten. De jongen op de foto aan de voorkant heeft onder zijn arm een bos biezen. Deze dienden als grondstof voor het matten- vlechten. In een tijd waarin nog in rangen en standen werd gedacht, werd deze straat door de beter ge- situeerde burger ge- meden. Ook hun kinderen kregen deze boodschap mee. In de ogen van de goeuden was deze buurt veel te onveilig. Daar stond wel tegen- over dat de straat met

de verjaardag van konin- gin Wilhelmina op 31 augustus, altijd prachtig versierd was. En de be- woners wisten ook wel wat feesten was. Op de foto aan de voor- zijde is verderop in de Hofstraat nog het schil- dersbedrijf van de firma Admiraal te zien. De daarbij behorende pan- den zijn inmiddels ge- sloopt. Op beide prenten staat links op de voorgrond het "biljard, koffiehuis en stallingsbedrijf" van Schapman. Tegenwoor- dig heet dit de "Zon". Op de voorgevel van de aan de voorzijde afge- beelde kaart hangt een reclamebord voor de koffie en thee van Tiktak. De foto's geven goed weer dat de Hofstraat kon bogen op het feit dat het nogal kinderrijk was.



Uitkast van Frits v. d. Watering. Foto van M. Bokkeman, 1904