

# F

## oto en memo



## Het Justitie Bastion

De naam van dit gebied suggereert dat hier in het verleden recht werd gesproken. Niets is minder waar. Recht gesproken werd er in het Raadhuis en de daarbij opgelegde straffen werden op de Markt voltrokken. Ook de galg stond hier niet opgesteld. De ter dood veroordeelden, en dat waren er niet veel, werden na het voltrekken van het vonnis in Streuikel opgehangen tot er niets meer van hen over was. De term bastion is echter wel duidelijk. De achterste bomenpartij markeert het daar eens gelegen verdedigingswerk, het Raambolwerk. Tegenwoordig is de vorm ervan prima te herkennen omdat het gebied in “oude staat” is teruggebracht.

Het terrein is onbebouwd gelaten. Op de foto ziet het er echter anders uit. Daar is een langgerekt gebouw te zien. Dat was de voormalige openbare school. Toen in 1900 school A in de Hoogstraat afbrandde, werd besloten om met de verzeke-



ringspanningen op die plek geen nieuwe school te bouwen, maar op dit voormalige bastion een nieuwe school op te gaan trekken. Na de oorlog is de school verbouwd. Nabij de school stond ook de petroleumkelder. Tegenwoordig zouden wij een dergelijke combinatie niet meer acceptabel vinden. Vroeger dachten er dus anders over.

Voordat de school gebouwd werd, stond het gebied bekend als *Achter de Muur*. Daarbij werd bedoeld op de stadsmuur die op de foto boven parallel liep met de daarop voorkomende bomenrij. De muur was toen al grotendeels geslecht. Niet

helemaal, want ten tijde van het maken van deze foto, diende het restant nog steeds als waterkering. Immers de Afsluitdijk was toen nog niet aangelegd. Dat betekende niet alleen dat Hasselt nog steeds te maken had met eb en vloed, maar ook met extreem hoge waterstanden. Het overgebleven muurgedeelte vulde dus nog steeds een belangrijke functie.

Na de voltooiing van de Afsluitdijk kon met het bouwen van woningen voor de muur een begin worden gemaakt. Eerst werd begonnen met het ophogen van het terrein en het aanleggen van de weg. Dat gebeurde in het kader van een werkverschaffingsproject. In 1934 werd met

Nummer 42

### Inhoud

*De naam Justitie Bastion is misleidend. Overigens stond het gebied voor de oorlog bekend als Olde Podt.*

**Colofon**

**Foto en memo**

Samenstelling en tekst:  
Frits Schmidt

Foto's:  
Collectie Schmidt

*Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit*

het plan Olde Podt een begin gemaakt.

Twee jaar later kon in het kader van een nieuw werkverschaffingsproject de beplanting aangelegd worden. Inmiddels was men met de bouw van de woningen al begonnen. De terreinen werden uitgegeven voor het realiseren van ruime vrijstaande woningen. De bewoners konden stuk voor stuk tot de bovenlaag van Hasselt worden gerekend. Ondernemers zoals Van Aller, Ridderinkhof, Van der Horst en de middenstander Drupsteen vestigden zich hier. Ook de predikant van de gereformeerde kerk woonde er, evenals het schoolhoofd van de hervormde school en de veearts. Na het vertrek van burgemeester Malcorps werd een van de woningen door de gemeente aangekocht en verbouwd om voor zijn opvolger als ambtswo-

ning dienst te gaan doen. De burgemeesters Van Hout en Knip hebben hier gewoond. Het uitzicht over het water was natuurlijk prachtig.



Op deze foto zijn de bouw activiteiten goed te zien. Alle kavels zijn nog niet bebouwd. Met name het middenstuk is nog leeg. Het gebied rond de school is grotendeels ingevuld.



Het gebied van voor de oorlog. De beplanting is nog jong. De elektriciteit wordt aan de paal die in een van tuinen staat, bovengronds aangevoerd. Vanaf deze plek kijkt men richting Raamsteeg. De muur met het poortje erin omsloot de tuin van de voormalige rooms-katholieke pastorie.



Justitie Bastion na de oorlog



Justitie Bastion in 1946. Het gebied is nu volledig bebouwd

Dat kwam mede door het feit dat de tuin een soort verhoogd terras was.