

F

oto en memo



De Scholen

Toen in december van het jaar 1900 één van de twee openbare scholen in vlammen opging, werd besloten om een nieuwe school te gaan bouwen aan het huidige Justitie Bastion. In de oorlog werden hier de radiotoestellen opgeslagen. De foto hiernaast geeft de school weer zoals ze er na een ingrijpende renovatie begin jaren vijftig uitzag. Gelijktijdig met de verbouwing werd ook een verenigingsgebouw opgetrokken. In 1956 werd het geopend. Het bood plaats aan bijna vierhonderd personen. De architect was dhr. Kammerer, een man die in Hasselt meer opzienbarende gebouwen heeft neergezet. Naast een groot toneel, beschikte het gebouw ook over de bijbehorende kleedkamers en een heus balkon. Voortaan konden de diverse verenigingen hun optredens in het Bastion plannen. Hasselt zou echter Hasselt niet zijn als niet meteen een discussie over de huurvoorwaarden zou losbranden. Zo

diende raadslid Hellenthal een motie in waarin hij vroeg een bepaling op te nemen waarin zou staan dat in het gebouw niet gedanst zou mogen worden. Hij kreeg echter onvoldoende bijval. Er werd volstaan met een compromis. Alleen verenigingen die vanouds gewend waren om hun feestavond met een bal

problemen leiden, omdat de jeugd in het tijdperk van de rock en roll het gebouw wilde huren voor life-optredens van hun eigen regionale idolen. Dat daarbij gedanst zou worden, stond buiten kijf. Het ging echter wel tegen de bestaande bepalingen in. Het gebouw bood dus voldoende mogelijkheden voor de

Nummer 48

Inhoud

In de jaren vijftig groeide de bevolking van Hasselt. De babyboom na de tweede wereldoorlog ging ook aan Hasselt niet voorbij. Het gemeentebestuur moest daardoor in korte tijd een aantal onderwijsvoorzieningen realiseren.



Hasselt, O.L. School met Bastion

af te sluiten mochten dat ook in het Bastion blijven doen. Nieuwkomers mochten dat dus niet. Een tiental jaren later zou dat nog tot

bestaande verenigingen, maar niet voor nieuwkomers. Uiteindelijk werd het tegen het eind van de eeuw gesloopt. De bevolking had ande-

Colofon**Foto en memo**

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:
Collectie SchmidtSamenstelling en tekst:
Frits Schmidt

*Zo zag Hasselt er eind
negentiende tot aan het
midden van de twintigste
eeuw uit*

re behoeften gekregen. Filmvoorstellingen waren achterhaald en rondreizende shows waren sinds de komst van de televisie ook niet meer in zwang.

De openbare school was al eerder gesloten. In de uitbreidingsplannen was een nieuwe school opgenomen. Het leegstaande gebouw werd nog een aantal jaren als jeugdhonk gebruikt. De soms ermee gepaard gaande overlast vormde een van de redenen om ook deze functie elders onder te brengen. Vervolgens werd de school samen met het Bastion gesloopt. Wat restte was een lege ruimte. Een kanon probeert nog de sfeer op te roepen van de aloude functie van deze plek.

Niet alleen de openbare school en het Bastion vielen onder slopershanden, maar ook de begin vijftiger jaren gebouwde gemeentelijke kleuterschool. In 1952 werd de ook door Kammeyer ontworpen school door de commissaris van de

koningin officieel geopend. Het schooltje dat 50.000 gulden had gekost,



Hasselt, Kleuterschool

verving het verouderde gebouw in de Nieuwstraat. De nieuwe school kende drie lokalen, waarvan er één speellokaal was. Kenmerkend voor het gebouw was de overkapping van de ingangspartij. Het speelterrein was geheel ommuurd, net zoals de aan het speellokaal grenzende zandbak.

Na de invoering van de basisschool verloor het bouwwerk zijn oorspronkelijke functie. Nog een aantal jaren fungeerde het als ouderensoos. Nu staat er op deze plek een aantal woningen. Vrijwel uit dezelfde tijd dateert de nieuwe hervormde school. Het gebouw in de Rosmolen-

straat was sterk verouderd. Het was al sinds 1909 in gebruik. Toen kende de school nog maar 113 leerlingen, die in een viertal lokalen les kregen. De school was echter uit haar jasje gegroeid. In 1954 kon de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Een mooie ruime en licht doorlatende school was in de Zandvoort verrees. Een van de zolders was zelfs tot een heus handvaardigheidslokaal ingericht.

Ook het lichamelijke onderwijs werd in die tijd niet vergeten. Aan de Kastanjelaan verrees in opdracht van de gemeente een gymnastieklokaal [zie achtergrond].



HASSELT, Herv. School



HASSELT, Herv. Kerk