

Reacties:

f.schmidt@wxs.nl

Histo-visie



Vreemde ogen

Hoe keken vreemdelingen tegen Hasselt aan. Viel de stad mee of tegen. In dit nummer zullen we door de tijd heen een aantal van hen aan het woord laten.

Zestiende eeuw

1557

Hasselt is een goede ende rijke stad.

Guicciardini

1570

Hasselt is een zeer klein, weinig bevolkt steedje, welk door een gering aantal kooplieden, in hout en ossen alleen handel drijvende, bevolkt wordt.

Van Hattem

Zeventiende eeuw

1674

Hasselt ghelegen in Overijsselaende Rivier de Vecht een myl van Swol en twee van Vollenhoven, is een cleijne doch stercke, en heerlycke Stadt, alwaer ghedreven wordt redelycken Coophandel, soo in Eycken houdt, als andere waeren.

Casper Bouttats

Achttiende eeuw

1732

Hasselt is een welvarend en rijk steedje

Andries Schoemaker



1789

Eene stad van weing aanzien en vermogen

J. Kok

1785

Het klein vervallen stadje Hasselt

Vaderlandsche Courant

1791

De neeringloosheid heeft deze plaats haar welvaart doen verliezen

W.A. Bachiene

Eind achttiende eeuw

Het kan niet als volkrijk opgegeven worden, daar men er niet meer dan ruim elfhonderd zielen vindt; en dat het wel verre van fraaiheid of rijkdom te vertoonen, eer de merkteekenen van verval draagt.

Tegenwoordige Staat

Negentiende eeuw
1823

Nu naderderden wij spoedig de stad Hasselt. Enige Half afgesleten vervallen vestingwerken kondigden een vesting aan. Toen wij de al net zo vervallen poort [Enkpoort] binnenreden, zagen wij niet



een normaal huis. De eerste entree liet niets dan armoede en bouwvalligheid zien. Verderop stonden er hier en daar enige betere huizen. Doch het stads- of raadhuis, dat een ouderwets gebouw uit de andere eeuw scheen, leverde een zonderling ge-

Bronnen:

zicht op. Boven was alles vervallen. De vensters en glazen aan stukken. De kerk was even ellendig als het geheel.

De Overijsselse geschiedenis in meer dan 100 verhalen
G.B. van Halsema

1831

Omstreeks tien uur kwamen wij in Hasselt, alwaar ik nog mijn academie-vriend Tiel sprak, die daar advocaat is. Hasselt is een oud vlekje voorzooveel ik in het doorreizen zien kon, maar de ligging was niet onaangenaam. Aan de andere zijde trokken wij per brug het Zwarte Water over en vervolgden onze weg over den dijk, het Zwarte Water thans aan onze linkerhand hebbende.

Verslag van een militair tijdens de tiendaagschen veldtocht

1843

Hasselt doet zich van de rivierzijde zeer vervallen voor. De oude stadsmuren met schietgaten en poorten voorzien, worden ongestoord aan den knagenden tand des tijds gelaten. Aan de vaartzijde draagt men meer zorg voor 't uiterlijk aanzien der stad, maar van die kant komt dan ook de arme grasmaaier met gezang en snarenspeel binnen.

De twee neven

1858

Van Genemuiden begeven wij ons naar het vroeger zoo zeer bloeiende en volkrijke stadje Hasselt op den regter oever van het Zwartewater. 2 uren N. van Zwolle en 2½

uren O. ten N. van Campen.

J.L. Terwen

Twintigste eeuw 1902

Een vergeten stad in een onbekend land, dat is Hasselt. Slechts door een rivier van den derden rang en een kanaal van den vierden met de rest der beschaafde wereld verbonden, heeft ze niet dan een mager stoombootlijntje als eenig communicatiemiddel.

Haar verleden moge schooner zijn geweest dan haar heden is, kracht schuilt er in dat heden nog in overvloed. Hasselt is niet een oud bestje, zoetjes ingedommeld op haar hofje, Hasselt is een kloeke vrouw, die hard voort moet, omdat ze arm is en gezond blijft door hard werken.

Een vergeten stad in een onbekend land, dat is Hasselt. Maar ook een stad met rijke herinneringen aan 't verleden, met prijzenswaardige energie voor 't heden, niet zonder hoop op de toekomst, en op grond daarvan de moeite eener nadere kennismaking wel waard.

Eigen Haard
L. Nooter

Heden 2005

Zo naderden wij eens over het water het stadje Hasselt in de kop van Overijssel. Wij kenden het alleen van de borden langs de snelweg Zwolle—Groningen. Wat zou in vredesnaam nou in Hasselt te zoeken zijn? Veel, naar ons later bleek, maar

kennelijk heeft men er ter plekke afgezien van "Hasselt promotion". De auto's razen voorbij over de brug van het Zwartewater. Wie weet nog dat Hasselt ooit een welvarende Hanzestad was. En een van de belangrijkste vestingsteden van Noord-Nederland? Toch is de suggestie van een gaaf bewaard verleden hier net als in Willemstad zo heftig dat er een goede kans is op een historische sensatie, als je er voor open staat.

Moederlandse geschiedenis
Henk van Os

Slotbeschouwing

Meerdere mensen zullen hun bevindingen over Hasselt genoteerd hebben. Zij ontbreken. Maar de verslagen die hierboven staan zijn voldoende om een beeld van Hasselt de eeuwen door te schetsen. Welvarend in de zestiende en zeventiende eeuw. Doch in de achttiende eeuw zette zich het verval in. Met name tegen het eind van die eeuw moet Hasselt een troosteloze aanblik hebben gevormd. Een aanblik die ook nog het begin van de negentiende eeuw voor Hasselt kenmerkend moet zijn geweest. Langzaam zette zich sindsdien het herstel in. Maar pas eind negentiende, begin twintigste eeuw begon het weer te gloriëren. Tegenwoordig is het fraaiër dan ooit en pronkt het met een uiterlijk, dat in vreemde ogen niet altijd mooi is geweest.



Bronnen:

Meer over de historie van Hasselt weten of zien

www.schmidtplanet.info