

Redactie:*Dr. F.W. Schmidt***Redactie-adres:***De Ketting 25
8251 LD Dronten***Reacties:***f.schmidt@wxs.nl***NIEUWSBRIEF**

Juli 2006

Jaargang 6, nr. 3

Histo-visie



Joden in Hasselt

In dit nummer:**Inleiding**

Joden zijn in het verleden veelal als een aparte bevolkingsgroep beschouwd. Vaak werden ze daardoor dan ook vervolgd. Soms werd zo'n vervolging gerechtvaardigd door naar de Bijbel te verwijzen.

Bij de ter doodverdeling van Christus zou immers de Joodse schare geroepen hebben: *'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.'* De katholieke kerk meende in de middeleeuwen op grond van deze uitspraak tijdens het vierde Lateraans concilie te moeten voorstellen dat de Joden voortaan op hun kleding een kenteken zouden dragen.

Verder vormde het joodse bevolkingsdeel in diverse landen een eigen gesloten leefgemeenschap. Ze hielden zich strikt aan hun eigen godsdienstige gebruiken. Jood ben je. Je kunt het niet worden. Ze vormde dus een zichtbare, afwijkende bevolkingsgroep. In termen van nu zou je kunnen zeggen dat ze toen in de ogen van de omgeving allochtonen wa-

ren en bleven. Ze vielen daarbij op door hun kleding en gebruiken. Dit leidde regelmatig tot uitbarstingen, de zogenaamde pogroms. Een van de bloedigste was die in het midden van de veertiende eeuw. In 1347 was namelijk de Zwarte Dood, de pest, uitgebroken. Indirect kregen de Joden daar de schuld van. God had de katholieke gemeenschap willen straffen, omdat de rekening die ontstaan was met de ter doodveroordeeling van de Christus nog niet vereffend was. Duizenden Joden werden als gevolg hiervan gedood. Ook nadien hielden de vervolgingen niet op. Met name in landen waar de inquisitie actief was, werd men niet met rust gelaten. Vandaar dat in die periode vele Joodse kooplieden uit Portugal naar de protestante Republiek trokken om zich daar te gaan vestigen. Daar kreeg men wel de nodige ruimte, zelfs zodanig dat deze rijke sefardische Joden in Amsterdam een eigen synagoge mochten bouwen. Volledi-

ge acceptatie vond echter pas na 1800 plaats.

Joden in Hasselt

De eerste Joden die zich in Hasselt vestigden waren twee artsen. Het waren twee Asjkenasische Joden afkomstig uit het huidige Duitsland. In de zestiende eeuw werden deze veelal arme Joden daar vervolgd, vandaar dat deze twee mensen in 1560 toestemming moesten vragen om zich in Hasselt te mogen vestigen. In 1563 gaf Jan van AreMBERG, gouverneur van Filips II, toestemming aan Gotlieff von Arweiler en zijn zoon Salomon Simon om zich als artsen in deze stad te gaan ophouden. Zeven jaar later moesten ze echter al weer vertrekken. In 1659 lezen we opnieuw iets over Joden. Symon de Juede moet zich dan namelijk voor de rechtbank verantwoorden voor het feit dat hij op zondag brandewijn gebrand heeft en voor het feit dat het een en ander ook nog eens illegaal was gebeurd. Dus zonder de gebruikelijke accijns te

Bronnen:

Laansma, S., De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel (Zutphen 1981) 27-37

Michman, Jozeph, Hartog Beem en Dan Michman, *Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland* (Amsterdam 1999) 416-417

Blom, J.C.M. e.a., *Geschiedenis van de Joden in Nederland* (Amsterdam 1995/2004)

betalen. Opmerkelijk is de uitspraak dat in dit proces aan een eed van Sijmon geen waarde mocht worden gehecht, daar hij geen christen was.

In 1720 ten tijd van de zogenaamde bubbelcompagnieën wordt aan Joden vrije vestiging in het vooruitzicht gesteld. En inderdaad sindsdien neemt het aantal Hoogduitse Joden toe. In 1745 en 1748 komen we Meyer Marcus en Salomon Abrahams tegen. Laatstgenoemde verwierf zelfs in 1757 voor de duur van twaalf jaar het octrooi op de bank van lening. Salomon ging het blijkbaar voor de wind, want hij slaagde erin om een aantal panden te verwerven. In de zestiger jaren van de achttiende eeuw vestigde zich hier ook nog de slachter Aron Abrahams. Ook hij moet relatief vermogend zijn geweest, want hij kocht in 1778 een huis in de Ridderstraat voor 350 gulden.

De gemeenschap was zodanig gegroeid dat er behoefte ontstond aan een eigen Joodse begraafplaats. Buiten de Venepoort werd daartoe in 1774 een stukje grond aangekocht. Bijna vijftig jaar later werd het kerkhof zwaar getroffen door de overstroming van 1825. Nadien werden de Joodse stadsge-

noten begraven op de huidige begraafplaats aan het kleine Bolwerk.

De door de Fransen afgedwongen godsdienstvrijheid leidde in Hasselt tot de stichting van een eigen synagoge in de Ridderstraat. Bij de volkstelling van 1795 werden er 47 bewoners geteld die aangeven tot het Joodse bevolkingsdeel te behoren. In 1813 ging het daarbij om acht gezinnen waaronder vijf handelaren en drie vleeshouwers. Op één na waren ze allen arm. De rijkste onder hen werd als redelijk omschreven. Blijkbaar nam het aantal Joden in Hasselt sindsdien af, want in 1820 was er al geen sprake meer van een zelfstandige gemeente. In 1835 was dat wel weer het geval. Maar in 1853 herhaalde zich het voorgaande om pas in 1877 weer zelfstandig te worden. En dat terwijl juist in die tijd de bevolking van Hasselt groeide. Die wisselende bevolkingsaantallen hadden alles te maken met het feit dat de noodzaak voor Joden om zich op het platteland te vestigen weggeval-



len was sinds de opheffing van de gilden. Voordien waren ze van

veel beroepen uitgesloten, zodat we hen dan veelal in plattelands gerelateerde

beroepen tegenkomen zoals slachters en handelaren. Hat aantal mag dan niet omvangrijk geweest zijn, dat neemt niet weg dat eind dertiger jaren van de negentiende eeuw de synagoge een opknapbeurt kreeg.

In de Joodse gemeenschap waren twee verenigingen actief: de *Gemiloes Chasodim* en de *Bigdei Koudesj*. De eerstgenoemde was de begrafenisvereniging en de laatstgenoemde hield zich bezig met het onderhoud van de synagoge. De rituele badplaats van de joodse gemeente bevond zich aan de Prinsengracht.

Het meest trieste moment van de geschiedenis van de Hasselter Joden is de Tweede Wereldoorlog geweest. In 1940 woonden er in de stad nog elf Joden. Vijf stierven na eerst in Westerbork te zijn beland in Auschwitz en twee via Vught in Sobibor. Een achtste persoon is op een onbekende plek in Duitsland omgekomen. Slechts twee personen overleefden deze massale vernietiging. Nadien werd door de sterk uitgedunde Joodse gemeenschap de synagoge verkocht. Het kerkhof ging over naar de stad Hasselt. In 1954 werd het Joodse kerkgebouw gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt. Op het gedenkteken op de Markt herinnert een klein zinnetje nog aan het voorbijgegaan bestaan van een kleine, maar kenmerkende bevolkingsgroep in Hasselt.

Bronnen:

Nijmeijer, G., "De Joodse begraafplaats", *HH 1* (1989) 6-7

Nijmeijer, G., "Een klein sluiertje opgelicht over de Joodse gezinnen in Hasselt", *HH 2* (1988) 4-5

J. Hagedoorn, "Het proces tegen Sijmon de Jood uit Hasselt (1659)", *Misjopage 1* (1988) 4-8

Meer over de historie van Hasselt weten of zien

www.schmidtplanet.info